

**40: Marina****V1.0****12-09-22**

In Spanje in't zonnige Sevilla,
 Daar woont m'n lieve schat, ze heet Marina
 Ze danst in het café "La Cucaracha"
 't is daarom 's-Avonds altijd even vol.
 Je vindt er praktisch iedere torero,
 die zwaaien dan geestdriftig hun sombrero
 en roepen luid: "Marina, y o te quero"
 zo brengt ze iedereen het hoofd op hol.

Marina, Marina, Marina, kom dans nog'n keertje met mij
 Marina, Marina, Marina, dan maak je m'n hart weer zo blij.
 Als ik jou zie draaien, met je rokken zwaaien,
 Dan sta'ik in lichter laaie, dat doet m'n temp'rament.
 Wil je met me trouwen, laat ik'n villa bouwen,
 ja, 't zal je nooit berouwen wanneer je bij me bent.

Muzikaal tussenspel 38 sec.

De euro's bleven steeds maar binnen stromen,
 Want elke Don Juan bleef daar graag komen.
 Marina was het meisje van hun dromen,
 Maar toch ging zij met geen van allen mee.
 Tenslotte durfde één van hen te wagen,
 Om haar spontaan ten huwelijk te vragen.
 Haar antwoord maakte hem totaal verslagen,
 Ze zei: "Ik trouw met de baas van het café" !!

Marina, Marina, Marina, kom dans nog'n keertje met mij.
 Marina, Marina, Marina, dan maak je m'n hart weer zo blij.
 Als ik jou zie draaien, met je rokken zwaaien,
 Dan sta'ik in lichter laaie, dat doet m'n temp'rament.
 Wil je met me trouwen, laat ik'n villa bouwen,
 ja, 't zal je nooit berouwen wanneer je bij me bent.
 Wanneer je bij me bent, wanneer.... je bij.... me.... bent!

Lengte: 3.27 min.